

STEVEN GABRIELS IK BEN ER EVEN NIET...

Toen ik klein was woonde Louis Paul Boon bij ons thuis in de woonkamer, op een plank. In een ‘Omnibus met het Vroege Werk’. Niet ver bij hem vandaan, op de plank daaronder, woonde Gerard Walschap. Ook in een ‘Omnibus’. Vlakbij Walschap stond Freddy Maertens, de coureur, in stilte ‘Zijn Leven’ te stotteren tegen een Duitser die in ‘Stalingrad’ was blijven hangen. Naast Boon liep Renaat Wildiers te verdwalen in ‘Pittoreske Stadswandelingen in Vlaanderen’. Aan het einde van de tweede plank pruttelde ‘Ons Kookboek’. Het was het laatste huis in een doodlopende straat.

De zomer van '84. Het regende, een schrale wind trok de plassen in rimpels. Er gebeurde niets.

Ik nam Louis Paul Boon van z'n plank - want Louis Paul Boon was een grappige naam - sloeg het ‘Vroege Werk’ open en las de eerste zin van ‘Vergeten Straat’: *Een nauwe straat loopt dood tegen de hoge botte achtergevel van een pakhuis.*

Ik was 15 en plots stonden alle ramen en deuren in mijn hoofd wagenwijd open, helder licht viel binnen langs spleten en kieren, de wind zong door de kamers...

Ik was gered!

‘Ik ben er even niet...’ is een spannend verhaal over verhalen, een meeslepende tocht door de boekencast van Steven Gabriels. Van Boon over Beckett naar Brouwers, Buysse en Brusselmans, dan linksaf richting Claus en van daar steeds verder, naar de horizon. Want in Letterenland lopen straten nooit écht dood...

Steven Gabriels is bekend van ‘Comedy Casino Cup’ en verscheidene ATV-programma's.

TEKST & SPEL Steven Gabriels
PRODUCTIE 123 Comedy Club
SPEELDUUR 60 minuten
GESCHIKT VOOR 2de en 3de graad
middelbaar onderwijs

FOTO Patrick De Roo



“Gabriels neemt je zachtjes aan mee in zijn absurde logica en durft de tijd te nemen om verhalen te vertellen.”

— De Morgen

“De allures van een komiek, maar ook met de diepgang van een cabaretier.”

— De Standaard