



BEELDONTWERP: Sven Hardies

COMEDY

YOUSSEF EL MOUSAOUI PASPOORT

Hier ben ik. Dit is mijn land. België. Hier ben ik geboren. Hier ga ik ook dood. Ik ben te nemen of te laten. Honderd jaar geleden kwamen de eerste Noord-Afrikanen hier aan om met de Belgen te vechten tegen de Duitsers. In de loopgraven waren we gelijk. En vijftig jaar geleden in de mijnen waren we allemaal zwart. Mijn eigen vader heeft zijn land verlaten om bij te dragen aan de Belgische economie. Het resultaat daarvan ben ik. Racisme ken ik niet.

Discriminatie maak ik nooit mee. Ik krijg alle kansen om mijn diploma te halen. Mijn huis kan ik huren zoals ieder ander. Waarom kan ik deze woorden enkel uitspreken met cynisme? Dit is mijn 'Paspoort'. Een Marokkaanse geschiedenis van België en serieus grappig.

TEKST & VERHAAL Youssef El Mousaoui en Mattias De Paep

SPEL Youssef El Mousaoui

COACHING Mattias De Paep en Michèle Even

PRODUCTIE One Man Show

SPEELDUUR 50 à 60 minuten

GESCHIKT VOOR 2de en 3de graad
middelbaar onderwijs